

Στις 7 Οκτωβρίου 1918 εγκαθίσταται στη Λάρνακα, από ομάδα φωτισμένων αδελφών η Σ.: Στ.: "ΚΙΜΩΝ" αρ. 53, η δεύτερη Στ.: που ιδρύεται στην Κύπρο. Η εγκαθίδρυση και εγκατάσταση τελέστηκε από τον Αδ.: Ιωάννη Καραγεωργιάδη, βοηθούμενος από τους αδελφούς Ισιδωρο Μακρίδη και Νεοπόλεμο Πασχάλη.



Η επιλογή του ονόματος ΚΙΜΩΝ δεν ήταν τυχαία. Οι ιδρυτές της Στοάς, οι αείμνηστοι αδ.: Γεώργιος Γιαγκόπουλος, πρώτος Σεβ.: Αντώνιος Γραμμενόπουλος Α' Επόπτης, Αλεκος Γεωργιάδης Β' Επόπτης, Μιλτιάδης Οικονομάκης Ρήτωρ, Χρήστος Κλεοβούλου Γραμμ.:, Αριστόδημος Γεωργιάδης Ταμίας, Σακελάριος Γκίνης Σημαιοφ.: και Ζήνων Ευθυμιάδης Στεγαστής, εκτιμώντας τα όσα υπέρ της Ελευθερίας της Κύπρου έπραξε ο μεγάλος Αθηναίος στρατηγός Κίμων, ο οποίος πέθανε λίγο πριν την απόβαση του ελληνικού στόλου, που έφτανε για να απελευθερώσει την Κύπρο από τους Πέρσες στις ακτές του αρχαίου Κιτίου και του οποίου το όνομα συνδέθηκε με τη γνωστή ρήση "Και νεκρός ένικα", επέλεξαν να τον τιμήσουν δίνοντας το όνομα του στη νέα Στοά.

Από τις 16 Μαΐου 1938, το έμβλημα, το λάβαρο και η σφραγίδα της Στοάς φέρουν την προτομή του Κίμωνος.

Εκτός από την εξάχρονη διακοπή των εργασιών της, κατά την περίοδο των Οκτωβριανών του 1931 και της πεντάχρονης διακοπής λόγω του απελευθερωτικού αγώνα 1955-59, η Στ.: ΚΙΜΩΝ πιστή στα τεκτονικά ιδεώδη και με πλήρη συναίσθηση του προορισμού της, γίνεται κυψέλη πνευματικής εργασίας και χώρος εθνικού φρονηματισμού, δράσης και αγώνα για την εθνική αποκατάσταση της Κύπρου.

Επίλεκτα μέλη της κοινωνίας της Λάρνακος, ήτοι Εμπορευόμενοι, Δικηγόρου, Ιατροί, Καθηγητές και άλλοι προύχοντες της πόλης έγιναν μέλη της Στοάς. Στις 28 Δεκεμβρίου 1929 αποφασίζεται η ίδρυση Νυκτερινής Σχολής η οποία στις 18 Ιανουαρίου 1930 άρχισε την λειτουργία της υπό την εποπτεία του Αδ.: Δ. Κουτομάνου και άλλων αδελφών. Το φιλανθρωπικό έργο των αδελφών της :. υπήρξε σημαντικό με αρκετά έργα ευποιίας.

Τα πρώτα χρόνια του Ελληνικού Κυπριακού Τεκτονισμού στη Λάρνακα, ήταν πράγματι δύσκολα, λόγω και της μη ύπαρξης ιδιόκτητου χώρου. Η πρώτη συνεδρία της Στ.: έγινε στην οικία Βαλδασερίδη, στην οδό Παύλου Βαλασαμάκη, τη σημερινή οδό Νικολάου Ρώσσου. Αργότερα μετεκόμισαν στην οδό Ζήνωνος Κιτιέως. Ακριβώς πάνω από την είσοδο αυτού του οικήματος ευρίσκονται μέχρι σήμερα, χαραγμένα τα τεκτονικά εμβλήματα του Γνώμονος και του Διαβήτη. Εν συνεχεία μετακομίζουν πάνω από το καφενείο "Ακρόπολις".

Όμως η απόκτηση ιδιόκτητου Μεγάρου καθίσταται επίμονη φιλοδοξία όλων των μελών της Στοάς. Έτσι κατόπιν εισηγήσεως του Επιτ.: Σεβ.: Μιλτ. Οικονομάκη το Φεβρουάριο του 1943, αποφασίζεται η ίδρυση Ταμείου Τεκτονικού Μεγάρου. Ο αείμνηστος Αδ.: Οικονομάκης κληροδότησε στο ταμείο αυτό το ποσόν των £2,000.00.

Στις 6 Οκτωβρίου, 1972 σε πανηγυρική συνεδρία, αρχίζουν οι εργασίες της Στοάς "ΚΙΜΩΝ αρ. 53" στο σημερινό ιδιόκτητο πλέον οίκημά της, στην οδό Ζαχαριάδους αρ. 10, Λάρνακα. Και έτσι τίθεται τέρμα στην πολυετή περιπλάνηση της Στοάς σε ξενοδοχεία, σπίτια αδελφών και σε άλλους χώρους. Δικαιώνεται ταυτοχρόνως και ο μακροχρόνιος πόθος των Λαρνακέων αδελφών, οι οποίοι με την απόκτηση του δικού τους οικήματος βλέπουν επιτέλους εκπληρούμενο το ευγενές όνειρο τους, η πραγματοποίηση του οποίου επιτεύχθηκε χάρη στη πίστη, τον ενθουσιασμό, την υπομονή και την επιμονή όλων των αδελφών της Σ.: Στοάς ΚΙΜΩΝ αρ. 53.

Κάτω από την αιγίδα της Στ.: λειτουργεί από το 1984, η Οργάνωση Συζύγων Τεκτόνων. Η πολύπλευρη δράση της Οργάνωσης στην πόλη της Λάρνακας, άφησε την σφραγίδα της σε πολλούς τομείς της κοινωνίας μας.

Μετά την ίδρυση της Μεγάλης Στοάς της Κύπρου στις 15 Ιανουαρίου 2006, η Σ.: Στ.: ΚΙΜΩΝ αρ. 53, ως ιδρυτικό πλέον μέλος, συνεχίζει τις εργασίες της προς δόξαν του Μ. Α. Τ. Σ. με το ίδιο όνομα αλλά με νέο αριθμό, ήτοι **"ΚΙΜΩΝ αρ. 1"**.

Ο Σεβάσιμος  
**Π. Μαχαλλεπής**

Ο Γραμμ.:  
**Π. Αρκαδίου**

Ο Ρήτωρ  
**Αντ. Λουρουτζιάτης**